



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB zaterdag 31 december Oudejaarsavond

In de oudejaarsavond dienst gaat Ds. J. Veltrop uit Vianen voor. In afwijking van vorige jaren begint deze dienst om **19.00 uur !!** Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk.

NB zondag 1 januari 2023

Vandaag zondag 1 januari 2023 gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. U bent welkom om 9.30 uur voor een kop koffie of thee, waarna de dienst begint om 10.00 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk.

Volgende week zondag 8 januari gaat in de morgendienst Ds. Y. Pors voor.

Collecte 31 december 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie.

Collecte 1 januari 2023

De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van zondag 1 januari gaan met onze hartelijke groeten en medeleven naar br. en zr. Guus en Corry de Jongh.

De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk.

Geloofskracht

Met advent en kerst kwamen er vijf vrouwen aan het woord. Zij bepaalden de agenda, om het zo te zeggen. Zij garandeerden de voortgang van Gods plan met mensen. Frappant is dat met de komst van Jezus ook die lijn van de voortgang van het heil gestopt is. We zeggen dan: Jezus is de vervulling van dat heil. In Hem komen Gods beloften uit. Dat is natuurlijk zo, maar als we een stap vooruit zetten in de Bijbel, komen we al snel op het punt dat Jezus terug keert naar Zijn Vader.

Op dat punt staan mensen er niet alleen voor, want we hebben de Heilige Geest gekregen als onze helper. Het thema verandert. Het heil is nu gegarandeerd, maar wij moeten ons daar wel mee verbinden. We moeten aanhaken, geloven, volhouden, standvastig zijn of hoe we het ook noemen willen. Zonder aanwijsbare mannen of vrouwen die ons daarin voorgaan. Na Paulus houdt het wel zo'n beetje op.

De katholieke kerk heeft daar iets moois op gevonden. Zij kwamen met heiligen. Mensen die tot voorbeeld en voorspraak konden zijn voor een ander. Doe net als zij en je kunt je verzekerd weten van een plaatsje naast God! In de protestantse traditie werd dat los gelaten. Jammer, want het zou fijn zijn om een voorbeeld te kunnen nemen aan iemand dichtbij. Om een hedendaagse geloofsheld te hebben, als het ware. Iemand van wie je een poster naast je bed hebt of waarvan je de uitspraken luistert als je aan het sporten bent.

Ze zijn er wel. Het zijn de mensen die de Bijbel als basis nemen voor hoe ze in het leven staan. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, maar ook iemand als Nel Benschop of een persoon in de buurt. Ze bezitten geen superkrachten, maar leren ons dat we moeten werken

aan de basis. Dat onze voorbeelden te vinden zijn in dat boek en dat je – door daaruit te leven – een held kunt zijn. Omdat je een ander op het spoor zet. Of het geloof wat toegankelijker maakt. Of God wat dichterbij brengt.
Lezen en leven dus. Ook in het nieuwe jaar.
Yvette Pors

Jeugd van Vroeger

Ook in het nieuwe jaar bent u weer hartelijk uitgenodigd voor de “Jeugd van Vroeger” op 10 jan. om 10.00u. in de Stigt. Nieuwsgierig, kom gerust eens kijken. Welkom.
Met vriendelijke groet, de commissie

Save the date Awake

Na een reeks van succesvolle Awake-events voor jongeren georganiseerd te hebben. Is het nu tijd voor een eenmalig 30+ Awake-event! Het event gaat op vrijdagavond 10 februari plaatsvinden. Daar zal gastspreker Teus Visser samen met Awake-worship de avond vullen. Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 20:00, inloop vanaf 19:45. Zien wij u/jou daar? Tot dan!



Alpha cursus

In Hoornaar wordt binnenkort de Alpha cursus georganiseerd: een gesprek tussen geïnteresseerde mensen (zoekers, twijfelaars, gelovigen) die samen zoeken naar antwoorden op levensvragen.
Elke avond beginnen we met een maaltijd. Daarna volgt een inleiding, waarna er volop gelegenheid is om in kleine groepjes over het onderwerp door te praten.
Wanneer: 10x op maandagavond, te beginnen op 16 januari 2023 (laatste avond op 3 april)
Hoe laat: 18.30-21.00 uur
Waar: gebouw “De Kerkbuurt” in Hoornaar (recht tegenover de Hervormde Kerk)
Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor de maaltijd.
Voor verdere informatie en aanmelding:
bel Martine Trouwborst op 06-36192231
VAN HARTE WELKOM!

Meet Me

'Vrijdagavond 27 januari willen we de eerste activiteit van Meet Me in 2023 aftrappen door te gaan schaatsen. Waarschijnlijk op de Vechtsebanen in Utrecht, maar wanneer het mogelijk is om op natuurijs te schaatsen willen we hiernaartoe uitwijken. De keuze voor het schaatsen op de Vechtsebanen of natuurijs willen we uiterlijk 25 januari laten weten via de website en mail. Geef je op via meetme.vijf.jouwweb.nl (activiteiten 2023, schaatsen).'



Beschikbare hulpdiensten

Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of ontbreken financiële mogelijkheden.
Als u hulp nodig heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden er geboden kunnen worden.
Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een hulpvraag terecht kunt:

Diaconie Gereformeerde kerk Giessenburg	diaconie.pkn giessenburg@gmail.com	06 - 51 52 76 90
Diaconale hulpdienst	hulpdienst@giessenburg.nl	0184 - 651388
Sociaal Team Molenlanden	sociaaloket@jouwgemeente.nl	088 - 75 15 100
Voedselbank Giessenlanden-Zederik	leenenwilverhaar@msn.com	06 - 45 55 27 79
Stichting Schuldhulpmaatjes	shmmolenlanden@gmail.com	06 - 12 68 44 83
Stichting Anders	jvanhoorne@stichtinganders.nl	06 - 22 15 02 91

Data ter herinnering

31 december	Oudejaarsavonddienst 19.00 uur
1 januari 2023	Nieuwjaarsmorgendienst 10.00 uur
2 januari 2023	19-19.30 uur verkoop collectebonnen in de hal boven in de kerk
10 januari 2023	10.00 uur, Jeugd van Vroeger in de Stigt,
12 januari 2023	20.00 uur, V&T; Rondreis door de Bijbel, De familie van Jezus
22 januari 2023	18.30 uur, "Elvis Presley-dienst" o.l.v. ds. Fred Omvlee, met eigen band The Rising Clouds; thema is "Crying in the Chapel"

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 8 januari.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 6 januari 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com